

# Otterup Ungdomsskole

Skolegade 12, 5450 Otterup, Telefon 64 82 25 42



1941 Ungdomsskolen startes.

1944 Dag- og aftenundervisning

*Den første Skole for Ulaglærte i Landkommune.*  
Skolen skal oprettes i Otterup, hvor der paa et Møde i Marts 1941 blev taget Beslutning om at oprette en Skole for Ulaglærte i Landkommunen.

*Gode Udsigter for Aftenskolen for unge, ulaglærte i Otterup*  
Paa et Møde i Aften medlemmer af Ulagglærte i Otterup blev der taget Beslutning om at oprette en Aftenskole for unge, ulaglærte i Otterup.

*Otterup har i Vinter som eneste Landkommune paa Fyen haft en Ungdomsskole for Ulaglærte*  
En Iagttagelse af den Skoles i Forholdet med Husholdningsarbejdet.

1970 Ungdomsklubben starter.

1988 Regnbuen lukkes!  
Ungdomsskolen skal lave åben ungdomsklub.

1989 Heltidsundervisning starter på Stenløkkegård.

1991 Ungdomsklubben lukkes i ungdomsskoleregion.

1992 ? ? ? ? ?

Uddrag af Otterup kommunale Ungdomsskoles første ungdomsskoleinspektør Edvard Rasmussen's status over tidsrummet november 1941 til november 1945 vedr.:

## Kan Ungdomsskolen startes og drives på Landet ?

Spørgsmaalet maa straks besvares med et klart "Ja". Adskillige Landkommuner har leveret Beviset ved med god Tilslutning af Landsbyens Unge at give Undervisning efter Ungdomsskoleloven af 4/7 1942, lige siden Loven traadte i Kraft.

I Otterup startedes den første Skole paa Initiativ af Lærerne. Formaalet var i første Række at trække de Unge ind i et positivt oplysende Arbejde, at give dem Interesser, der skulde være medvirkende til at trække dem bort fra Gadehjørner og Karlekamre, samt fra Kroens Forgang og Forsamlingshusballerne. Vi var ganske klar over, at skulde Arbejdet lykkes, gjaldt det om at faa saa mange og gode Kræfter bag Skolen som mulig. Det gjaldt om at starte Skolen paa et bredt Grundlag.

Sognerådet stillede sig overordentlig imødekommende overfor Arbejdet, idet de foruden nødvendige Lokaler med Lys Varme og Rengøring tilbød at betale indtil 15 Kr. pr. tilmeldt Elev. Det samme som kommunen ydede i Tilskud til Driften af Teknisk Skole. Ogsaa Ministeriet stillede sig økonomisk bag Skolen med Tilskud til Lærerløn og Undervisningsmateriel. (Det var jo før Ungdomsskoleloven af 4/7 1942 var vedtaget).

Der meldte sig ialt 24 Elever i Alderen fra 14 - 18 Aar.

Undervisningen var tilrettelagt saaledes, at der ialt i Tiden fra 7. November 1941 til 1. April 1942 vilde blive undervist i ca. 160 Timer fordelt paa 18 Uger á 9 Timer.

Det følgende Aar, Vinteren 1942-43 startede vi Skolen efter samme grundige Forarbejde og Resultatet blev, at der meldte sig 42 Elever, hvorfor vi måtte oprette 2 Klasser - en for kvindelige og en for mandlige Elever.

Skolens 3. Skoleaar var det vanskeligste, idet der kun meldte sig 22 Elever, hvoraf 5 endda var over 18 eller under 15 Aar, saaledes at der kun var 17 Elever fra 15 - 18 Aar.

Den største Omvæltning i Skolens Historie skete i Vinteren 1944-45, idet vi besluttede at optage Husholdning for unge Piger paa Timeplanen. Samtidig gik vi over fra ren Aftenundervisning til en komb. Dag- og Aftenundervisning. Princippet efter den Plan var at beskæftige de unge Piger mindst mulig om Aftenen af Hensyn til deres ledige Aftener.

Endelig kan jeg tilføje, at vi ved Starten af Ungdomsskolen i Aar - Vinteren 1945-46 - Skolens 5. Aar har faaet 37 Elever 17 Piger og 20 unge Mænd.

Det er min faste Tro, at man overalt paa Landet kan starte og drive en lignende Ungdomsskole.

Her i Otterup er der Teknisk Skole, Handelsskole, Realskole. Hver af disse Skoleformer tager en betydelig Del af de unge mellem 15 - 18 Aar. Naar Ungdomsskolen alligevel Aar efter Aar søges af saa forholdsvis mange, skyldes det, at der er Trang for en saadan Skole. Desuden forekommer det mig, at ogsaa den Del af Ungdommen, der her er Tale om, maa have et Tilbud. Den trænger maaske mest.

E. Rasmussen, Otterup.

**1992...**

**Almen undervisning**



**Knallertkøreskole**



**Specialundervisning**

*Det er både morsomt,  
spændende og hårrejsende,  
at gå i Ungdomsskolen!*



**HELTIDSUNDERVISNING**

